

BRIEF VAN DE CUSTOS

BIJ GELEGENHEID VAN HET FRANCISCUSFEEST oktober 2020

Beste broeders en andere bekenden,

Wat een jaar is 2020 waarin we nu leven! Iemand vroeg: “Als 2020 een drank was, wat zou dat voor jou zijn en waarom?” Hoestdrank, bier, Campari of levertraan?

Wat wij van Franciscus kunnen leren, is zijn positieve levenshouding. Deze begon met een heel negatieve afwijzing van geld, rijkdom, macht en huwelijk. Franciscus en Clara hebben ons daarin mooie voorbeelden gegeven: eerst wendden zij zich af van wat ze níet wilden. Daarna wijdden zij zich met volle overtuiging totaal aan het proces van ontdekken en doen van wat zij wél wilden. Dat was een weg van vallen en opstaan, de liefdevolle Geest van God vulde de ontstane leegte op. Dat lukte hen, met hun zusters en broeders.

Een belangrijk onderdeel van hun weg was het scheppen van gemeenschap, op de manier van hun tijd. Als ik dat zoek in onze maatschappij – van voor de corona –, dan heb ik de laatste twintig jaren weinig anders gehoord dan *marktwerking*. Nu pas, via de geweldige beperkingen door de corona, merken we dat in de politiek en de bedrijven de *gemeenschapswerking* bijna vergeten is. De markt was heilig, de gemeenschap was iets voor religieuze minderheden, die dat mochten belijden in de privésfeer.

Heel langzaam komt onze maatschappij – komen dus wijzelf – tot een oud inzicht: dat is de noodzaak van de gemeenschap van ouden en jongeren, van buitenlanders



en binnenlanders, van zieken en werkenden, van Moria en Europa.

En tegelijkertijd dringt het besef door dat de wereld doorgaat na onze dood, als persoon en als religieuze groep.

In dit opzicht is er in Nederland en in Europa voldoende te beleven. We worden nu een Delegatie afhankelijk van de Duitse kapucijnenprovincie. In welke systeem dan ook, we leven zoals we kunnen. Een ander systeem invoeren is zoiets als de marktwerking invoeren. Wij zijn degenen die zorgen voor de invulling als gemeenschap. De leefwijze van de broeders zal niet veranderen. Wat we wel kunnen doen is, bij gelegenheid van het Franciscusfeest, dat we ons kritische vragen stellen over hoe we samenleven, en of de tolerantie voor de eigenaardigheden van de ander even groot is als voor die van jezelf.

We maken allemaal de beperkingen van deze tijd mee, mede door de invloed van ons Generaal Bestuur. Juist daardoor ervaren we op deze Franciscusdag de goddelijke waarde van zelfbewust in het spoor van Jezus lopen, als aanvaarding van onze armoede, van de rijkdom en de vrijheid van de gemeenschap, waaronder de moederlijke, veilige en energieke hand van God ons zorgzaam vasthoudt.

De Geest van God doet ons het leven vieren, ondanks ziekte, geheugenverlies, ouderdom en benauwdheid.

Een gezegend Franciscusfeest!

Piet Hein van der Veer, nog even custos.